

St. Vitus-nieuws

MEI 2020



R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus - Dedemsvaart

Pastoraalteam Emmanuelparochie Noord – Oost Salland.

André Monninkhof, Pastoor, monninkhof@hetnet.nl, 06-22786151

Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ;

06 53 21 01 74

Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; 0572-391262

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com;

06-45290266

Bestuur parochie Emmanuel

Voorzitter	Pastoor A.G.M. Monninkhof
Vice-voorzitter	mevr. HA.M.. Schoorlemmer
Secretaris	dhr. A.W.P. van den Berg
Penningmeester	dhr. H.H. Soepenbergh
2 ^e penningmeester	dhr. J.A. Wibier
Lid beheer onroerend goed	dhr. B. Lenferink

website Parochie Emmanuel: <http://emmanuelparochie.nl/>

Vieringen in de Regio

Slagharen H. Alphonsus de Liguori

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 09.00 uur

De Belte Onze Lieve Vrouwe van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 09.00 uur

(één viering per weekend)

Hardenberg H. Stephanus

Zondag 11.00 uur



Bereikbaarheid pastores.

Hebt u op zondag na 13.00 uur of op maandag dringend een pastor nodig en u krijgt op de pastorie geen gehoor, dan kunt u bellen met nr. 06-50 41 22 38 (alleen op zondag en maandag).

Wanneer u naar de pastor belt en geen gehoor krijgt wilt u dan de voice mail inspreken. Noemt u naam en telefoonnummer en eventueel de reden waarom u belt en de pastores bellen u zo snel mogelijk terug.

R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel)

Bereikbaar voor pastorale zorg:

Pastor J.A. Rutgers, tel. 06 53 21 01 74 pastor.rutgers@gmail.com

Wilt u biechten neem dan contact op met pastor Rutgers.

Vieringen: zaterdag 19.00 uur of zondag 09.00 uur
vrijdag 09.00 uur Raadpleeg het rooster in dit blad.

Locatieraad / Pastoraatsgroep:

Voorzitter	dhr. B.F.A. Viskaal	0523-614801
Secretaris	dhr. J.A.M. Pelgröm	0523-612942
Financieel adviseur	dhr.H.H.F Assen	0523-237990
Lid gebouwen	dhr. F.P. Redder	0523-613532
Liturgie	mevr.C.A. van Eijk	0523-616444
Catechese	vacant	
Diaconie	mevr. I. v.d. Logt	0523-611870
Opbouw	dhr. A. Bontjer	0523-612434

Kosters: bij overlijden ook de koster bellen.

Mevr. W.M. Groen tel.: 614755 of 06 - 28702542

Dhr. W. Heitbrink tel. 614837 of 06 - 55340957

Dhr. G. Redder tel.: 613942

Bezorging St. Vitus-nieuws: Mevr. E. Redder tel.: 613574

Redactie St. Vitus-nieuws: Mevr. M. van Faassen tel.: 616242
mevr. E. Redder tel.: 613574
e-mail: mariettevanfaassen@live.nl

Contactadres misdienaars: Dhr. S. Reurink tel. 06-23464981

Contactadres lectoren en

collectanten: Mevr. W. Juurlink tel.: 613402

Gebruik parochiecentrum:

Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957

Beheerder parochiecentrum:

Beheerder parochiecentrum is de dhr. Jan Uythof. Tel. 0523-613916

Het secretariaat.

Dhr. W. Heitbrink en mevr. S. Huizendveld.

Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot 11.00uur en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur

Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar op nummer: **0523 – 61 07 06**

e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl

Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.

Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart

Speciaal voor kerkbalans bankrek. Nr.

NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie Emmanuel, inz. St. Vitus te Dedemsvaart

Attentie .

Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit doorgeven bij het secretariaat.

Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen.

Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer tel. 612434

Van de redactie.

Voor u ligt het blad van mei 2020

ALLE VIERINGEN EN ACTIVITEITEN (in kerk en parochiecentrum) ZIJN TOT NADER ORDE OPGESCHORT.

Pastoraal artikel

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag!

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net het Paasfeest gevierd. En in tegenstelling tot al die andere jaren moesten we het dit keer doen met de beelden op ons scherm. Óf van de beelden uit Ommen of uit Roermond of uit Rome. Overal werd op dezelfde manier de paasnacht gevierd en op de eerste Paasdag en toch was het vervreemdend. De rituelen werden voltrokken maar het voelde toch eenzaam. Ook ons pastoresteam heeft ieder van ons de gemeenschap gemist. Het samen vieren, het delen van de oeroude ervaringen van lijden en het samen ondergaan van de donkere nacht. Door het opgelegde isolement zijn we ons ook weer meer bewust geworden dat je geloven het beste kunt beleven door het te delen. Al onze sacramenten, zelfs die van de individuele biecht, krijgen hun kracht door de gezamenlijke invulling en beleving ervan.

Ook in onze gewone reguliere samenleving blijkt dat we zonder de ontmoeting met anderen ons eenzaam kunnen voelen. Dat is niet hetzelfde als alleen zijn. Heel veel mensen kunnen goed alleen zijn en tegelijk kunnen zij die samenleven met een partner of huisgenoot zichzelf ook in deze dagen heel eenzaam ervaren.

We misten het feestelijke paasmaal. We gingen geen eieren zoeken. Er waren geen gasten en we waren bij niemand te gast.

Tegelijk bekruipt velen de angst dat ze zelf met het virus besmet kunnen raken en daardoor ook nog eens ongemerkt en ongewild anderen infecteren. Overal schuilt het onzichtbare gevaar. Niets waarborgt jouw gezondheid. En iedereen is zich ervan bewust dat het nog wel even kan duren voordat we weer samen met anderen het leven weer kunnen delen.

Toen de leerlingen moesten accepteren dat hun goede vriend en inspirator vermoord was en zij zonder hem verder moesten, sloten zij zich af van de buitenwereld. Kropen bij elkaar in een huis en deden de deuren en de luiken dicht. Niet voor niets heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. De leerlingen leefden in grote angst. Zouden

zij nu ook uitgeleverd worden en vermoord? Zij distantieerden zich van anderen en isoleerden zich van hun natuurlijke omgeving. En toen mensen wonderlijke verhalen gingen vertellen dat ze Jezus toch hadden gezien (Maria Magdalena, de vrienden van Thomas, de vrienden die naar Emmaüs waren teruggekeerd, de adviseur van de vissers die niets gevangen hadden) waren ze echt niet direct overtuigd, dat er iets ongelooflijks was gebeurd. In eerste instantie herkenden ze Jezus vaak niet, wanneer hij aan hen verscheen. Het duurde een flinke tijd en toen ze na veertig (!) dagen ook nog de Heer omhoog zagen gaan en aan hun gezicht onttrokken werd, toen bleven ze helemaal verweesd achter.

Totdat de leerlingen samen met Maria op die Pinksterdag door iets gegrepen werden. Toen er in en over hen een nieuwe Geest ging waaien. Toen ze als het ware herschapen werden door die Geest van het begin, die hen in vuur en vlam zette. Pas toen konden ze de luiken weer openzetten en waren ze voor de duivel niet meer bang. Vol vertrouwen gaven ze toen aan iedereen die het maar horen wilde blijk van hernieuwde inzicht..

Het duurde even, maar het kwam toch nog goed, toen mensen weer in zichzelf en God gingen geloven. Toen ze de ervaring hadden opgedaan dat ze nooit alleen zouden zijn.

Toen ze zich bewust werden dat ze samen zich gedragen en getroost en geïnspireerd wisten. Het is niet voor niets dat we vieren dat de kerk, onze kerk met Pinksteren werd geboren.

Want Kerk zijn dat is **samen** kerk zijn. Niet in je eentje, maar doordat je je weet opgenomen in een groter geheel!! Het was op dat moment dat de leerlingen mensen werden van hoop en vertrouwen.

Daarom mag ik, namens mijn collega's in het pastoraat u allen een zinvolle weg naar dat feest van de Geest toewensen.

G. Noordink, pastor

K.B.O. Nieuws 2020

Beste KBO-leden,

Hierbij willen wij U meedelen dat onze geplande activiteiten voor de maand mei, vanwege het nu heersende Coronavirus en door de Overheid hiervoor genomen maatregelen, komen te vervallen.

Ook zal het KBO/PCOB Magazine voor de maand mei deze keer per post bij U worden bezorgd.

Verder zullen wij voor de komende tijd de verdere ontwikkelingen moeten afwachten.

Als bestuur wensen wij U heel veel sterkte en hopen dat U allemaal gezond en wel door deze vervelende tijd heen mag doorkomen.

Vrede - Vrijheid - Hoop

In deze periode staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Samen met de herinnering aan Pasen en het vooruitzicht naar Pinksteren is dat een groot feest! Maar toch ook anders, want elkaar opzoeken en gezamenlijk vieren kan nu niet. Toch kunnen we vrede en vrijheid vieren en doorgeven. Daarmee kunnen we elkaar bemoedigen. Daarbij is hoop is misschien wel net datgene wat we juist nu, meer dan anders, nodig hebben. De hoop op verbinding met elkaar in deze crisis en de hoop die we met Pinksteren mogen vieren!

Wil jij meehelpen met het doorgeven daarvan? En dat zichtbaar maken? Haal dan gratis de poster *Vrede - Vrijheid - Hoop* af in Dedemsvaart bij de Welle, Chr. boeken en cadeaus, Moerheimstraat 8.

Sluit je aan en geef vrede, vrijheid en hoop door!

Parochiële Eucharistievieringen Online

Hieronder vindt u het aangepaste liturgisch rooster voor de Parochiële Eucharistievieringen die iedere zondag om **11.00 uur** online via internet worden uitgezonden vanuit het Eucharistisch Centrum van onze Emmanuelparochie, de Sint Brigittakerk te Ommen.

Webadres: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>

Datum	Celebrant
Zondag 19 april	AM
Zondag 26 april	JR
Zondag 3 mei	HV
Zondag 10 mei	AM
Zondag 17 mei	JR
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag	HV
Zondag 24 mei	AM
Zondag 31 mei Pinksteren	JR
Maandag 1 juni 2 ^{de} Pinksterdag	HV

AM : pastoor André Monninkhof

JR : parochievicaris Johan Rutgers

HV : parochievicaris Hans de Vries