

Pastoraalteam Emmanuelparochie Noord – Oost Salland.

A.G.M. (André) Monninkhof, Pastoor, monninkhof@hetnet.nl,
06-22786151

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com
06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;
06-18276484

Voor onze locatie is pastor Butti eerst aanspreekbaar.

Bestuur parochie Emmanuel

Voorzitter	Pastoor A.G.M. Monninkhof
Vice-voorzitter	mevr. H.A.M.. Schoorlemmer
Secretaris	vacant
Penningmeester	dhr. J.A. Wibier
Lid beheer onroerend goed	dhr. B. Lenferink

website Parochie Emmanuel: <http://emmanuelparochie.nl/>

Vieringen in de Regio

Slagharen H. Alphonsus de Liguori

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 09.00 uur

De Belte Onze Lieve Vrouwe van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 09.00 uur

(één viering per weekend)

Hardenberg H. Stephanus

Zondag 11.00 uur



Bereikbaarheid pastores.

Hebt u op zondag na 13.00 uur of op maandag dringend een pastor nodig en u krijgt op de pastorie geen gehoor, dan kunt u bellen met nr. 06-50 41 22 38 (alleen op zondag en maandag). Wanneer u naar de pastor belt en geen gehoor krijgt wilt u dan de voice mail inspreken. Noemt u naam en telefoonnummer en eventueel de reden waarom u belt en de pastores bellen u zo snel mogelijk terug.

R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel)

Bereikbaar voor pastorale zorg:

Pastor Joop Butti tel. 06-22239828 pastorbutti@ziggo.nl

Vieringen: zaterdag 19.00 uur of zondag 09.00 uur
vrijdag 09.00 uur Raadpleeg het rooster in dit blad.

Locatieraad / Pastoraatsgroep:

Voorzitter	dhr. B.F.A. Viskaal	0523-614801
Secretaris	dhr. J.A.M. Pelgröm	0523-612942
Financieel adviseur	dhr.H.H.F Assen	0523-237990
Lid gebouwen	dhr. F.P. Redder	0523-613532
Liturgie	mevr.C.A. van Eijk	0523-616444
Catechese	dhr. J. Hoekstra	06-23864053
Diaconie	mevr. I. v.d. Logt	0523-611870
Opbouw	dhr. A. Bontjer	0523-612434

Kosters: bij overlijden ook de koster bellen.

Mevr. W.M. Groen tel.: 614755 of 06 - 28702542

Dhr. W. Heitbrink tel. 614837 of 06 - 55340957

Dhr. G. Redder tel.: 613942

Bezorging St. Vitus-nieuws: Mevr. E. Redder tel.: 613574

Redactie St. Vitus-nieuws: Mevr. M. van Faassen tel.: 616242

mevr. E. Redder tel.: 613574

e-mail: mariettevanfaassen@live.nl

Contactadres misdienaars: Dhr. S. Reurink tel. 06-23464981

Contactadres lectoren en

collectanten: Mevr. W. Juurlink tel.: 613402

Gebruik parochiecentrum:

Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957

Beheerder parochiecentrum:

Beheerder parochiecentrum is de dhr. Jan Uythof.
Tel. 0523-613916

Het secretariaat.

Dhr. W. Heitbrink en mevr. S. Huizendveld.

Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot 11.00 uur en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur

Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar op nummer: **0523 – 61 07 06**

e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl

Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.

Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart

Speciaal voor kerkbalans bankrek. Nr.
NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie Emmanuel,
inz. St. Vitus te Dedemsvaart

Attentie .

Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit doorgeven bij het secretariaat.

Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen.

Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer
tel. 612434

Van de redactie.

Voor u ligt het blad van november 2020.

1 november vieren we Allerheiligen, 2 november is het Allerzielen. Helaas kunnen we dit nu niet vieren in verband met de coronaregels. 22 november vieren we Christus Koning de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. 29 november is de eerste zondag van de Advent.

Kopij voor het blad van december kunt u aanleveren tot 16 november. Het blad verschijnt dan weer op 26 november.

Koffie drinken.

Er is geen koffiedrinken i.v.m. nieuwe Corona maatregelen.



Extra vieringen.

Deze maand zijn er geen extra vieringen.

Vergaderingen en bijeenkomsten.

Dit alles onder voorbehoud:

Di. 3 nov.	20.00 uur	Locatieraad vergadering
Wo. 4 nov.	20.00 uur	Ad Fontes
	20.00 uur	P.C.I.
Ma. 16 nov.	09.00 uur	Redactievergadering
	13.00 uur	Kerk schoonmaken
Wo. 18 nov.	08.30 uur	P.C. schoonmaken
Do. 19 nov.	20.00 uur	Kerstmarkt commissie
Ma. 23 nov.	09.00 uur	Redactievergadering
Di. 24 nov.	20.00 uur	Filosofie
Wo. 25 nov.	20.00 uur	Najaarsoverleg Emmanuelparochie
Do. 26 nov.	13.00 uur	St. Vitus-nieuws vouwen

Viering Allerzielen op 2 november uitgesteld.

Beste mensen, de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus geven aanleiding om de viering van Allerzielen van 2020 uit te stellen naar een latere datum.

Op sommige begraafplaatsen kan de 1.5 meter afstand tijdens de zegening van de graven moeilijk of niet worden gehouden.



Pastoraal artikel

De Stille Kracht

De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen die niet op de voorgrond treden, maar bijna anoniem hun werk doen. Vrouwen en mannen die onopvallend, in de schaduw van het dagelijks leven, de vruchten van de Geest, handen en voeten geven.

Liefde

In mijn werk merk ik dat liefde -zachtjesaan- ontdaan wordt van de dingen waar men in de eerste plaats aan denkt; erotiek, en een intense relatie tussen twee geliefden. Liefde is ook een antwoord op de angst om alleen te blijven. Het is niet goed dat een mens alleen blijft. Je hebt iemand nodig van gelijke hoogte, iemand die je in de ogen kijkt. Het eerste woord wat de mens Adam tegen de mens Eva zegt, is; 'Eindelijk.' Zij zijn elkaars antwoord. Ze maken elkaar compleet, heel, vol. Liefde heeft een rijk scala aan mogelijkheden.

Blijdschap

Voor mij is de grootste blijdschap dat je voelt en merkt dat je leven ergens toe dient. In Marcus staat het kernachtig beschreven: 'Wie zijn leven verliest, zal het vinden, maar wie het voor zichzelf wil houden, zal het verliezen.'
Gemis en blijdschap liggen dicht bij elkaar. Als mensen uit mijn omgeving wegvallen, is dat verlies en verdriet. Ik heb ook ervaren dat je van de ene op de andere minuut je gezondheid kunt verliezen. Ik word verdrietig als ik een ander -waar ik naar verlang- niet kan bereiken. Vervreemding tussen mensen gaat mij aan het hart. Groepen mensen die elkaar niet zien zitten, vind ik verschrikkelijk. Blijdschap en verdriet staan of vallen met 'delen' en 'luisteren' en 'liefhebben'.

Vrede

Vrede als ideaal is mooi, maar ik heb liever vrede als agendapunt. Vrede is een weg, een opdracht naar liefde, blijdschap en trouw. Je moet er dagelijks aan werken. Ik herinner

mij nog een uitvaart vele jaren geleden van een Chinese vrouw. Als ik zie wat zij in haar leven gedaan heeft, betekent dat -voor mij- honderd keer meer dan wat politici van vrede bakken. Gewoon in je eigen leven beslissingen nemen waar je anderen direct mee helpt. Zij is de eerste vrouw van buitenlandse komaf die een middelbare schoolopleiding heeft gevolgd en afgemaakt. Zij ging, tegen de clan-traditie van haar man in, tijdens de politionele actie met haar gezin naar het buitenland. Dat was een revolutie in haar cultuur. Op zestigjarige leeftijd kwam zij naar Nederland en werd nota bene onderwijzeres in de omgeving van Utrecht. Zij was steeds bereid zichzelf aan de goede zaak te verliezen. Dat was haar individuele agenda, maar zo zou de kerkagenda er ook uit moeten zien. Je staat met elkaar voor de vredesopdracht. Je leven verliezen is volgens onze rekenkunde negatief, maar in het evangelie heeft verlies de revolutionaire betekenis dat het winst wordt. Kleinsten zullen de grootsten worden. Eersten de laatsten. Als ik na een dag de balans opmaak, wil ik kunnen vaststellen dat ik iets heb betekend door mezelf weg te geven aan en tijd te maken voor anderen. Ik acht het verlies als ik dagenlang alleen maar aan mezelf heb gedacht.

Geduld

Ik pootte als kind een zonnebloem. En elke morgen keek ik of hij al kiemde en dat werd de dood van de bloem. Ik ben van nature een beetje ongeduldig, maar in mijn werk moet je geduld leren. Zeker met bejaarden moet je je eigen tempo aanpassen aan dat van de ander. We leven in een tijd dat iedereen het druk heeft en voor zichzelf uitholt. Ik hoor mensen nogal eens zeggen: "u zult het als pastor wel erg druk hebben." Ik denk dat het dodelijk is als een pastor of een diaken uitstraalt dat hij of zij eigenlijk geen tijd heeft. Ik heb mij voorgenomen om nooit meer te zeggen dat ik druk ben. Hooguit dat ik redelijk bezet ben, maar verder echt alle tijd heb. En dat werkt naar twee kanten. Want het maakt mij (ook) rustiger en geduldiger.

Goedheid/Vriendelijkheid

Toen ik eens afscheid nam van een parochie kwam er een oudere man naar me toe en zei; 'Nu U weggaat, durf ik het wel te

Dank je wel artikel Pastor Noordink

Buitengewoon

In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw pensioenakkoord. En dat hield in dat aan het begin van oktober 2020 mijn aanstelling door het bisdom zou worden beëindigd. Ruim veertig jaar mocht ik met heel veel plezier onze kerk dienen. Het geloof delen met heel veel mensen en samen op zoek gaan naar diepgang en inhoud. Samen ook met mijn vrouw Cor, die, toen ik benoemd werd in Duistervoorde (Twello), ontslag nam als adjunct directeur van een kindertehuis in Amersfoort. Zo konden we gastvrij zijn voor de vele, vele vrijwilligers die rondom en in onze kerk actief zijn en vaak de kern vormen van de geloofsgemeenschap. Eerst in de pastorie van Bussloo en later in de pastorie van Heino. Oefenen in nabijheid en pastorale begeleiding kon ik leren in de elf jaren dat ik geestelijk verzorger mocht zijn in het psychiatrische ziekenhuis de St. Franciscushof.

Al die vele pastorale contacten hebben mijn en ons leven heel erg verrijkt. Prachtig is het als je de hoogte- en dieptepunten van mensen van dichtbij mag meebeleven en er soms in zekere zin deelgenoot van mag worden. God komt ons in mensen tegemoet en dat hebben we op heel veel fronten mogen ervaren. Daarnaast mocht ik ook dienstbaar zijn aan (toekomstige) collega's in het pastoraat door hen te begeleiden in een stage of later door hen te mogen coachen in de eerste jaren van hun pastorale werk. Ons geestelijk leven kent gelukkig ook veel gewone menselijke trekjes. En dus is een mens nooit te oud om te leren.

In september mocht ik ervaren dat heel veel mensen met onze Emmanuelparochie en met mij als een van de pastores zeer begaan zijn. Vele afscheidswoordjes en hartelijke gebaren en kaartjes en geschenken kregen we cadeau. En het hoogtepunt was de indrukwekkende eucharistieviering op zondag 27 september in Heino. Helaas mochten er maar honderd gasten de viering lijfelijk meemaken. Op afstand hebben er nog heel veel mensen meer via internet de viering gevolgd. Een prachtige overweging over de ruimte die God geeft aan stuntvliegers en brokkenpiloten, een warm woord van onze vicevoorzitter van het parochiebestuur, een

muzikaal intermezzo, het lied van het team en de waarderende woorden namens de zusterkerken. Om verlegen van te worden. Mijn vrouw en ik hebben het ervaren als één warme douche. Op dat moment bleek er ook nog meer dan €2000 euro verzameld te zijn, die een grote wens van me mede mogelijk gaat maken: een openbare bezinningstuin met beelden van hedendaagse kunstenaars die ons aan het denken willen zetten. Het moeten dus 'denk' beelden worden. Of 'heilige' beelden van deze tijd. Een project dus voor de komende jaren.

Terugkijkend op dit afscheid in coronatijden hebben we dit ervaren als een prachtige afsluiting van deze fase van ons leven. Een open agenda ligt voor ons met ruimte om ons te laten raken door familie en vrienden, door kunst en cultuur, door boeken en onze prachtige omgeving. En natuurlijk blijven we deel uitmaken van Gods volk onderweg. Soms bezorgd over wat de toekomst ons brengen zal, maar tegelijk ook in het vertrouwen dat God ons nooit loslaat en dat we nooit echt alleen door het leven wandelen. Dank aan al degenen die dit afscheid onvergetelijk hebben gemaakt.

En.. .Vaya con Dios, Ga met God....

Mede namens mijn lieve vrouw Cor, Gerard Noordink, voormalig pastor in Salland

Toespraak vice-voorzitter parochiebestuur tijdens afscheidsviering pastor Noordink.

Pastor Noordink, beste Gerard, Vandaag neem jij afscheid als pastor van de Emmanuelparochie, je gaat met pensioen. Bij een markant moment als een pensionering is het goed terug te kijken.

Op 1 augustus 1980 werd je aangesteld als pastoraal werker in de parochie Twello, daarna werd je geestelijk verzorger op, destijds, het Franciscushof te Raalte en in 1996 werd je benoemd als pastoraal werker in Heino.

Je hebt acht toekomstige collega's begeleid en meer dan 40 beginnende pastores als mentor begeleid, dat is een zeer indrukwekkende lijst Gerard en ze zijn nog allemaal goed terechtgekomen ook!

Toen ik erover na zat te denken wat jou nu typeert kwam ik tot een lange lijst, ik noem er een paar.

Verbindende factor: Profielhouder Gemeenschapsopbouw die tevens een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van onze Emmanuelparochie. Iemand op wie je kunt rekenen en leunen als het nodig is, zo was je jarenlang de rechterhand van pastor Mijnhout. Iemand die geloven, kerk en feest met elkaar kan verbinden, o.a. de tentvieringen en de carnavalsvieringen waar je kon genieten van een grote theatrale setting. Iemand die ontmoeting in zijn volle breedte belangrijk vindt o.a. het prachtige boekje "Inzicht & Uitzicht", mede van jouw hand, waarin vele activiteiten staan vermeld, er is voor elk wat wils, wandelingen, filosoferen, lezingen die kunnen worden bijgewoond enz.

Een fervent Lourdesganger, vele jaren de Lourdesreizen pastoraal begeleid, met heel veel plezier en inzet. Na devotie moest er ook tijd zijn voor ontspanning en gezelligheid. Een Bourgondiër, naast drukte en klaarstaan voor de parochianen ook tijd voor een goed glas in goed gezelschap. Je hebt altijd gezegd: "Pastor zijn is roeping, geen beroep".

Samen met jouw Cor heb je het pastoraat gedragen. Haar zijn wij ook veel dank verschuldigd. Als zij niet achter jou had gestaan had jij niet dié pastor kunnen zijn die je bent geweest. Je kent vast en zeker de uitspraak: "Achter vele succesvolle mannen staan sterke vrouwen." 40 jaar lang in het pastoraat, het is een lange tijd, maar als je terugkijkt is de tijd waarschijnlijk voorbij gevlogen, jaren waarin je mocht oogsten, jaren waarin de oogst misschien wat minder was, soms regen maar vaker zonneshijn.

Beste Gerard, bedankt voor jouw inzet, jouw motivatie, jouw expertise, het vele, vele werk, je toewijding, je vlotte babbel, de orde die je wist aan te brengen in soms wat chaos, voor al jouw opbouwende werk! Jouw pensionering is dan misschien het einde van je werkbare leven, het betekent ook een nieuw begin, misschien een beetje naar het onbekende, maar altijd onderweg in vertrouwen.

Door de geloofsgemeenschap van Heino is er ongelooflijk veel werk verricht om er vandaag voor jou/jullie een onvergetelijke dag van te maken. Laat het maar over je heen komen, maar bovenal: geniet ervan!!

We wensen jou, samen met Cor en degenen die je lief zijn nog vele mooie en goede jaren aan de Gouden Regen.

Beste Gerard: "VAYA CON DIOS".

Hermien Schoorlemmer

Afscheidslied pastoraal team

Melodie: Door de wereld gaat een woord

Dertig jaar in't Sallandse
En heel lang in Hei-no
Ben jij pastor van de kerk
En verzet jij heel veel werk.

Refrein Pastor Gerard goede herder
Altijd vol met energie
Regelneef met veel ideeën
Kom jij op voor iedereen.

Mensenvisser biddend mens
Denkend, pratend heel intens
jij graag met ied're mens
Samenbinden is jouw wens.

Refrein Pastor Gerard goede herder
Altijd vol met energie
Regelneef met veel ideeën
Kom jij op voor iedereen.

Leiding neem jij heel erg graag
Mentor van zeer velen
Is jouw loopbaan nu volbracht
Rust pensioen is wat jou wacht.

Refrein Pastor Gerard goede herder
Altijd vol met energie
Regelneef met veel ideeën
Kom jij op voor iedereen.

Samen met jouw lieve vrouw
Steun en toeverlaat zo nauw
Samen werkend voor de kerk
Zeer veel inzet Goddelijk werk.

Refrein Cor en Gerard zeer veel dank
Blijf gezond, het ga je goed
Al wat jullie voor ons deden
Daarvoor zijn wij zeer tevreden.

Misdienaar rooster.

Zondag 15 november Acolieten
Zaterdag 28 november Acolieten



Intenties van de maand november.

Zaterdag 31 oktober (Communieviering)

Gerard Krikhaar, Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Marietje Overmars-de Boer, Jan en Truus en Anja Beukeveld, Kristian Harbers, Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen.

Maandag 2 november (VERVALLEN, worden 7 november gelezen)

Kees en Nel Hoogeboom-Stalenhoef, Gerard van den Berg en familie, Toon en Riek Koopman en familie, Deborah Kosse, Eef Arends, overleden ouders Kösters-Polhaar, Johannes en Albertha Mensink-Assen, Gerrit-Jan Nijs.

Zaterdag 7 november (Communieviering)

Anton en Riek Huizendveld-Brinkman en familie, Kristian Harbers, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Marietje Overmars-de Boer, Jan en Truus en Anja Beukeveld, Gerard Krikhaar, Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen.

Zondag 15 november (Eucharistieviering)

Hendrik en Lena Kosse en kinderen, ouders Zwijs-Stroeken, Gerard Krikhaar, Jan en Truus en Anja Beukeveld, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Kristian Harbers, Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, Marietje Overmars-de Boer

Zondag 22 november (Communieviering)

Overleden ouders Scholte-Woerts, Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Jan en Truus en Anja Beukeveld, Hugo en Truus Redder en familie, Marietje Overmars-de Boer, Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen.

Zaterdag 28 november (Eucharistieviering)

Gerard Krikhaar, Jan en Truus en Anja Beukeveld, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Marietje Overmars-de Boer, José Heitbrink-Zegger, Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen.



Allerzielen.

*Zij, die wij liefhebben
gaan niet weg,
ze lopen naast ons elke dag.
Ongezien, ongehoord,
maar altijd daar.*

*Nog steeds geliefd
maar steeds gemist.
Oneindig dierbaar.*





MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

14 oktober 2020

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Concreet betekent dit het volgende:

1. Vanaf maandag 12 oktober zullen er in onze parochiekerken bij een viering niet meer dan 30 gelovigen kunnen zijn, exclusief bedienaren
2. Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan

En verder: wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

- Zang vindt alleen plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
- Samenzang is niet toegestaan

Ook de andere voorzorgen, zoals:

- Niet naar de kerk komen in geval van gezondheidsklachten
- Het ontsmetten van de handen
- De onderlinge afstand van anderhalve meter
- Het volgen van de aangegeven looprichtingen

Blijven natuurlijk onverkort van kracht.

Aan de locaties vragen we:

- Zelf een regeling te treffen voor de manier, waarop het aantal aanwezigen per viering wordt beperkt tot 30 personen
- Per viering een presentielijst bij te houden van de aanwezigen.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Tot slot vragen we U te blijven bidden voor de slachtoffers van het coronavirus en hun familie, in Nederland en wereldwijd; en ook voor de werkers in de gezondheidszorg, dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die het coronavirus hebben opgelopen.

Pas goed op U zelf en op elkaar. En blijf gezond ! Dat God ons allen mag zegenen en behoeden.

Parochiebestuur, pastorale team, locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie

Zondag 22 november CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

‘De hemel op aarde’. Zeg je soms. Maar waarom wordt de hemel naar de aarde verplaatst? Waarom wachten we niet, verheugd over de mooie aarde, af wat de hemel ons zal bieden als het zover is dat we erin mogen delen?

Jesus vond God terug in de natuur. Hij wees ons op de vogels en de bloemen en zei ons goed voor elkaar te zijn.

‘Wie in de liefde blijft, heeft de eeuwigheid reeds in zich’, waren zijn wijze woorden die hij in zijn grote liefde aan ons meegaf.

‘De liefde is het eerste gebod’, zei hij ook, ‘daarna komen de Wet en de Profeten’. Ja, Christus, man van liefde, koning in God, leidsman naar de hemelpoort.

Ine Verhoeven

Geen kerstmarkt in 2020

Vanwege Corona heeft de kerstmarktcommissie besloten om dit jaar geen kerstmarkt te houden. Er moest aan zoveel regels gehouden worden, waardoor deze niet haalbaar was. Bovendien is het de vraag hoe de regels voor bijeenkomsten op dat moment zullen zijn. Teveel vragen en open eindjes om met de organisatie aan de slag te gaan. Daarnaast willen we niet dat de kerstmarkt een bron van verspreiding zou zijn.

Zonder kerstmarkt kan er in eigen kring natuurlijk nog steeds Kerst gevierd worden. Een kerstboom is daarbij onmisbaar.

Daarom gaat de kerstbomenverkoop wel door.

Deze organiseren we op 11 en 12 december.

Als u daarnaast belangstelling hebt voor kerstgroepen kunt u die kenbaar maken bij het secretariaat

In ieder geval graag tot ziens op 11 of 12 december bij het kopen van uw kerstboom.



Nieuws over het Heilig Vormsel

Het Heilig Vormsel vindt in 2021 plaats.

Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. Daarnaast hebben wij dit jaar een groep van het eerste jaar middelbaar onderwijs i.v.m. het niet door gaan van de viering vorig schooljaar.

De invulling van het project hoort u op de ouderavond.

Het Vormsel zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg, Slagharen, de Belte en Dedemsvaart.

De Vormselviering zal in Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de ouderavond in Dedemsvaart te organiseren.

De ouderavond vindt plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal van Dedemsvaart.

Wilt uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen, dan kunt u dit melden bij het secretariaat of via het opgaveformulier wat u vindt op de website

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/>

Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en de agenda mailen voor de ouderavond.

Ook voor deze ouders geldt, de jongeren die al aangemeld zijn voor het Vormsel van vorige jaar krijgen via de mail bericht en hoeven de jongere niet opnieuw op te geven.

Mocht een aangemelde jongere van vorig jaar afzien van het ontvangen van het Heilig Vormsel, dan horen wij dit graag via de mail.

Wellicht tot ziens op de ouderavonden.

Werkgroep Heilig Vormsel



KBO Nieuws november 2020

Beste KBO-leden,

Afgelopen maand hebben we u gemeld dat we in plaats van een algemene ledenvergadering een bijzondere schriftelijke raadpleging zouden houden. Inmiddels hebt u van ons per post een brief gekregen met beslispunten en mededelingen. We willen u ook op deze plaats nog eens attent maken op deze raadpleging. Graag uw reacties, liefst schriftelijk of per e-mail, uiterlijk op 31 oktober a.s.

Na onze oproep vorige maand heeft zich één nieuw bestuurslid aangemeld. We zijn daar erg blij mee! Maar er moeten er nog meer komen. Dus als u wilt toetreden tot het bestuur, of als u iemand kent die dat misschien zou willen: laat het ons weten!

Intussen liggen de activiteiten stil. Natuurlijk vanwege de Corona-epidemie, maar wat ons betreft ook vanwege onvoldoende bestuursversterking. Het zou mooi zijn als beide oorzaken begin volgend jaar weggefallen zouden zijn en we weer naar normale toestanden kunnen terugkeren.

Het bestuur wenst u allen in elk geval een goed najaar met zo min mogelijk gezondheidsproblemen.

U kunt ons altijd benaderen met vragen en opmerkingen:

Marietje Pieper, 0523-613672, marietjepieper@gmail.com
Henk Kroes, 0528-251172, h.kroes@inter.nl.net



Onder voorbehoud staan de volgende activiteiten gepland:

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma **Emmanuelparochie**

Voor de komende maand zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl):

Donderdag **5 november 20.00 uur in Heino**

Anselm Grün

Donderdag **5 november om 20.00 uur in Vilsteren**

Kerstengeltjes knutselen

Zondag **15 november 14.00 uur in Hardenberg**

Filmmiddag

Maandag **16 november 19.30 uur in Dalfsen**

Bibliodrama door pastor H. Schoorlemmer

Dinsdag **17 november 20.00 uur in Lemelerveld**

'Leve Israël!' door pastor Butti

(elke 3^e dinsdag van de maand)

Donderdag **19 november 19.30 uur in Ommen**

'Geloven Nu' door pastor Butti

(elke 3^e donderdag van de maand)

Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen wij u om u **van tevoren aan te melden** bij het secretariaat van uw locatie of via het mailadres: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Inloopmiddagen.

Er zijn voorlopig geen inloopmiddagen i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen.

Vooraankondiging lezing Euthanasie en Kerk

Door de Pelgrimagegroep 'Het Zoeken Niet Moe' wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.

Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is 'voltooid leven'; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?

kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.

Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u. Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander

Datum: 10 februari 2021

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: vrije gift of een kleine bijdrage.

In verband met de huidige maatregelen is aanmelden verplicht.

Opgave per email: marsria@hotmail.com

Opgave per telefoon: 06 22 12 11 24

Graag tot dan, Pelgrimagegroep "Het Zoeken Niet Moe"
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.



Extra collectes.

7 november Zondag van de Oecumene. H. Willibrord.

22 november Nationale Jongerencollecte

Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart

Naam:

Datum:

Telefoonnummer:

.....
Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart

Naam:

Datum:

Telefoonnummer:

.....
Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart

Naam:

Datum:

Telefoonnummer:

.....
Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart

Naam:

Datum:

Telefoonnummer:

.....

Vieringenrooster St. Vitus geloofsgemeenschap november 2020

Datum	Tijd	Viering	Voorganger		Lezingen	Met zang van	Lektor	Collectanten
Zaterdag 31 - 10	19.00	Gebedsviering	Werkgroep Hardenberg		Apok. 7,2-4 + 9-14 1Joh. 3,1-3 Matt. 5,1-12 ^a	Cantors Juventa		
Zondag 01 - 11	9.00	Allerheiligen Geen viering in onze kerk.	Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie					
Maandag 2 - 11		Allerzielen geen viering in verband met de aangescherpte corona maatregelen						
Zaterdag 07 - 11	19.00	H. Willibrord Gebedsviering	Werkgroep Dedemsvaart		Wijsh. 6,12-16 1Tess. 4,13-18 Matt. 25,1-13	Cantors Con Amore		
Zondag 08 - 11	9.00	Geen viering in onze kerk.	Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie					
Zaterdag 14 - 11	19.00	Geen viering in onze kerk.	Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie					
Zondag 15 - 11	9.00	Eucharistieviering	Pastor Wenker		Sprk. 31,10-13, 19-20, 1Tess. 5,1-6 30-31 Matt. 25,14-30	Cantors Con Amore	Dhr. Uythof	
Zaterdag 21 - 11	19.00	Geen viering in onze kerk.	Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie					
Zondag 22 - 11	9.00	Christus Koning Communieviering	Pastor Butti		Ezech.34,11-17 1Kor. 15,20-26 + 28 Matt. 25,31-46	Cantors Con Amore	Mw. Huizendveld	
Zaterdag 28 - 11	19.00	Eucharistieviering	Pastor de Vries		Jes.63,16 ^b -19, 64,3 ^b -7 1Kor. 1,3-9 Marc. 13,33-37	Cantors Juventa	Mw. Schotkamp	
Zondag 29 - 11	9.00	1 ^e zondag v.d. Advent Geen viering in onze kerk.	Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie					

VIERINGENROOSTER EMMANUELPAROCHIE **NOVEMBER 2020** (wijzigingen voorbehouden)

Weekend	2 november <i>Allerzielen</i>	7 en 8 november <i>32^e zondag d.h. jaar</i>		14 en 15 november <i>33^e zondag d.h. jaar</i>		21 en 22 november <i>Christus Koning</i>		28 en 29 november <i>1^e zondag v.d. Advent</i>	
GG	maandag	Zaterdag <i>H. Willibrord</i>	zondag	zaterdag	zondag	zaterdag	zondag	zaterdag	zondag
Dedemsvaart	geen viering	19.00 uur V /wgr			9.00 uur EV/AW	19.00 uur CV/JB		19.00 uur EV/HV	
De Belte	geen viering	19.00 uur EV/HV*			9.00 uur EV/HV		9.00 uur CV/JB		9.00 uur EV/AM
Slagharen	geen viering		9.00 uur CV/JB	19.00 uur EV/HV			9.00 uur EV/AW	19.00 uur V /wgr	
Hardenberg			11.00 uur CV/JB		11.00 uur EV/HV		11.00 uur EV/AM		11.00 uur V /wgr
Dalfsen	19.00 uur V /wgr	19.00 uur EV/AW		19.00 uur CV/MK		19.00 uur EV/AM			9.00 uur EV/AW
Ommen	19.00 uur EV/AM		11.00 uur EV/HV		11.00 uur EV/AM		11.00 uur EV/HV		11.00 uur EV/AM
Hoonhorst	19.00 uur V /wgr		9.00 uur EV/HV		9.00 uur CV/MK		9.00 uur CV/MK	19.00 uur CV/wgr	
Lemelerveld	19.00 uur V /wgr	19.00 uur CV/JB			9.00 uur EV/AM	19.00 uur CV/MK			10.00 uur Oec. Adventsv
Vilsteren	19.00 uur V /wgr		geen viering		11.00 uur V /wgr		geen viering		geen viering
Heino	19.00 uur CV/GN	19.00 uur EV/AM		19.00 uur V /wgr		19.00 uur EV/HV		19.00 uur V /wgr	
Lierderholthuis			9.00 uur EV/AM		9.00 uur V /wgr		9.00 uur EV/HV		9.00 uur V /wgr
		*St.Maarten <i>Collecte: voor de oecumene</i>				<i>Nationale jongerencollecte</i>			

2020-10-28

EV = Eucharistieviering
CV = Communieviering
V = gebedsviering

AM = A. Monnikhof
HV = H. de Vries

JB = J. Butti
MK = M. klein Overmeen

AW = A. Wenker
wgr = werkgroep

GN = G. Noordink